

Opvoeden van het hart

<i>Opvoedingssituatie</i>	<i>Gebruikelijke reactie</i>	<i>Alternatieve reactie</i>

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens (Spr. 4:23)

<i>Opvoedingssituatie</i>	<i>Gebruikelijke reactie</i>	<i>Alternatieve reactie (voorbeeld)</i>
<i>De Kinderen lopen van tafel zonder af te ruimen, terwijl ze weten dat dat de afspraak is.</i>	<i>'Ho! Terugkomen allemaal! Waarom ruimen jullie nooit eens uit jezelf de tafel af? Jullie denken zeker: "dat doet mama wel".'</i>	<i>Benoemen wat ik zie. Vragen wat de afspraak daarover is. Vragen hoe het komt dat dit misging. Wat kunnen we de volgende keer doen om ervoor te zorgen dat het niet weer gebeurt?</i>
<i>Zoon en dochter maken ruzie om iets onnozels</i>	<i>'Hou nou eens op allebei! Altijd maar dat ruzie maken, ik word er niet goed van!'</i>	<i>Nou, dat klinkt niet aardig. Het lijkt wel weer ruzie, net als vanmorgen. Weet je nog wat ik toen zei? 'Waar liefde woont, geeft de Heere Zijn zegen.' Wat kan je doen om meer liefde aan elkaar te laten zien?</i>
<i>Dochter is voor de zoveelste keer ongehoorzaam.</i>	<i>BE-TER LUI-STE-REN!!!</i>	<i>'Kijk eens naar mama's ogen. Wat zie je daar? IK Kijk heel verdrietig he.. Dat komt omdat jij niet gehoorzaam was.. Weet je nog wat de Heere in de Bijbel zegt over gehoorzaam zijn? (Eert uw vader en uw moeder bijvoorbeeld). Dat is moeilijk he! We willen zo graag zelf beslissen wat we doen. Zullen we samen aan de Heere vragen of Hij ons wil vergeven en wil leren om gehoorzaam te zijn?'</i>

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens (Spr. 4:23)